



SPORT

van de Rebellenclub



De VROLÛKE FAMILIE



Eetkunstenaars

Wie kent niet het liedje van de „schrokkige Gijs”, dat luidt als volgt:

„Heb je al gehoord van die hollebolle-
wagen,
Waar die schrokkige Gijs op zat?
Hij kon schrokken grote brokken:
Een koe en een kalf en een heel paard half;
Een kerk vol schapen, een schip vol
rapen...
En nog kon Gijs van de honger niet
slapen...”

Zulke schrokkers hebben er werkelijk bestaan. In de zeventiende en achttiende eeuw gaven zij zelfs als „eetkunstenaars” voorstellingen voor publiek dat er graag een kaartje voor kocht. Wanneer de veelvraat een of andere stad of vorstelijke residentie met zijn bezoek vereerde, geschiedde dit gewoonlijk met enige praal en reclame: gezeten op een wagen in vreemde en fantastische kledij, aangekondigd door een omroeper, die zijn daden luide verkondigde en de mensen opwekte om de kunstenaar te komen aanschouwen en die biljetten met plaats en uur van de voorstelling rondstrooide.

Zo'n eetkunstenaar was bijvoorbeeld een zekere Heinrich Kolnicker, die te Passau in Beieren werd geboren. Hij was Oostenrijks soldaat geweest, doch ontslagen omdat de burgers, bij wie hij nu en dan werd ingekwartierd, klaagden dat hij hun provisiekamers in één dag schoon leeg at. Na zijn ontslag koos hij het beroep van eetkunstenaar. Hij reisde geheel Oostenrijk en Duitsland door en verdiende ruim zijn brood. Bij een voorstelling in Dresden verslond hij binnen acht uren twee hele kalveren en dronk er twaalf liter wijn bij. In 1769 maakte hij een reis naar Nederland. Aangezien hij had vernomen, dat Nederland een vlak, moerassig land was, waar weinig keien waren, en hij gewoon was bij zijn voorstellingen ter bevordering van zijn spijsvertering een hoeveelheid keisteentjes te eten, sleepte hij enige zakken met ruim tweehonderd pond stenen mee. Toen hij na ongeveer een jaar lang in Nederland voorstellingen te hebben gegeven met goedgevulde beurs bij zijn vrouw in het Thüringse plaatsje



Ihlefeld terugkeerde, dankbaar dat hij nu weer volop stenen kon krijgen, bleek echter weldra, dat de Nederlandse reis te veel van hem had gevergd. Hij stierf aan een beroerte.

De Hamburgse gulzigaard Wilhelm Grünhut, die een aantal jaren tevoren in verschillende landen van Europa als eetkunstenaar was opgetreden, heeft het niet tot de beroemdheid van Heinrich Kolnicker kunnen brengen. Zijn specialiteit bestond uit het verzwelgen van enorme hoeveelheden vis en brood. Van deze veelvraat wordt verteld, dat hij eens bij een weddenschap had aangenomen om een zeer grote zalm op te eten. Men had deze zalm in twintig moten gesneden en, om het

de man gemakkelijker te maken, alle moten op verschillende manieren toebe-reid. Nadat de Hamburger bijna alle moten met smaak had verorberd en daar-bij een flinke hoeveelheid bier had ge-dronken, begon hij ietwat onrustig te worden. Op de vraag, wat eraan schortte, antwoordde hij benepen: „Komt nu die vis haast, heren, anders lap ik het 'm niet.'”

Men moest in die tijden werkelijk ge-weldige hoeveelheden naar binnen kunnen spelen om op de naam van eetkunstenaar aanspraak te kunnen maken. Met Pasen aten velen twintig eieren en de achttien borden karnemelkse pap, waarmee een boer zijn avondmaal deed, werden zeker niet als iets bijzonders beschouwd.

KANSAS KID

DE HELD
VAN HET
WILDE WESTEN

BEMOEI JE ER
NIET MEE, IK WIL
M'N GELD TERUG...



KID LIET ZICH UIT
HET ZADEL ZAKKEN, TOEN ER EEN
OPLOEPJE ONTSTOND RONDOM DE
REIZIGSTER.



LAAT DIE
DAME MET RUST,
BEGREPEN?

DE KERELS LUISTERDEN ECHTER NIET EN
EVEN LATER WAS KID IN EEN GEVECHT GE-
WIKKELD... Z'N KAMERADEN KEKEN NIET
LANG TOE...



WE
KOMEN
AL,
KID!

TERWIJL DE COWBOY AAN HET VECHTEN WAS, LIEP DE
REIZIGSTER DE STAD IN EN VROEG EEN JONGEN NAAR
DE SHERIFF.

DE SHERIFF? IK ZAG HEM
STRAKS DAARGINDS WEGGRIJPDEN!



WAT EEN ACHTERLIJKE
BENDE IS HET HIER. ZORG
DAT IK EEN RIJtuig KRIJG.

INTUSSEN HAD DE SHERIFF DE VECHTERS TOT BEDAREN
GEBRACHT.

JIJ DE TREIN WEER IN
EN JULLIE TERUG
NAAR DE DUBBEL-D-HOEVE.



ZO GAUW
WE JUFFROUW
BETSY VINDEN...

MAAR NERGENS ZAGEN ZE IEMAND DIE NICHT BETSY
KON ZIJN...

GEEN ENKELE JONGEDAME
VOORBIJ ZIEN KOMEN, KID.



ZEKER
DE TREIN
GEMIST.
WE GAAN
NAAR HUIS!

ZE REDEN NAAR HUIS TERUG EN VONDEN
DAAR... EEN ONWELKOME GAST.

MOET JE
DAT ZIEN!



DAT IS DE DAME DIE...

IK BEN BETSY DREW.
SCHANDELIJK, M'N
NEEF NIET THUIS,
ALLEEN EEN KOK!
GEEN KNECHT OM DE
BOERDERIJ TE ONDER-
HOUDEN, FOEI FOEI!



KID STEEG AF EN LIEP OP HAAR
TOE EN WILDE UITLEGGEN WAT
ER GEBEURD WAS.

WE KWAMEN U AFHALEN,
MAAR DOOR EEN VERGISSING



VERGISSING?
JE HAD ME BETER
THUIS KUNNEN BRENGEN
DAN VECHTEN. EN WIE
ZORGT ER VOOR DE "ARM"
SCHANDELIJK, JONGEMAN!

IS DAT DE AARDIGE NICHT VAN DE BAAS? WAT 'N VRESELI-
MENS! ZE BEMOEIT ZICH MET M'N KEUKEN. SNUFFELT IN
ALLE POTTEN EN PANNEN...
ZE WAS NOG NIET HIER OF ZIJ
HAD ALLERLEI AANMERKINGEN.
ALS JE HAAR HOORT, DEUGT
ER HIER NIETS EN NIEMAND.



TREK JE ER NIETS
VAN AAN, KOKKIE.

DE VOLGENDE OCH-
TEND BLEEK NICHT
BETSY DE BAAS TE
GAAN SPELEN, ZOLANG
HAAR NEEF WEG WAS.



VERWAAR-
LOOSD?
DE BESTE
"ARM IN...

SCHILDER DE SCHUREN, DE
MANNEN MOETEN ZICH BETER
SCHEREN, IK ZAL EENS ORDE
OP ZAKEN STELLEN, ZO'N
VERWAARLOOSDE BENDE

MAAR KID, DIE BELEEFD WILDE BLIJVEN, VOERDE DE ORDE
VAN NICHT BETSY TROUW UIT. HIJ BEGREEP TROUWENS
WEL DAT TEGENSpraak NIET ZOU BATEN. DE ONWELKOM-
GAST LIET NIET MET ZICH SPOTTEN



SCHEREN, JONGENS,
'BEVEL VAN HOGHERHAND!

SCHOENEN POETSEN
OOK? 'T IS TOCH
GEEN ZONDAG!

MAAR RUZIE WAS ON-
VERMIJDELIJK, TOEN
NICHT BETSY WEER
IN DE KEUKEN KWAM.



VARKENSVOER! IK ONTSLA JE OP
STAANDE VOET.

VARKENSVOER! DAT IS EEN
BELEDIGING! IK WIL GEEN
MINUUT LANGER BLIJVEN.



TOE, KOKKIE,
JE LAAT ONS TOCH
NIET IN DE STEEK?

MAAR KOKKIE GING METEEN ZIJN SPELEN PAKKEN. HEE
WAS VEEL TE VERONTWAARDIGD OVER DE ONVERDIENDE
VERWIJZEN VAN DE GAST. DE JONGENS WACHTTEN
BENIEUWD WAT NICHT BETSY HUN ZOU VOORZETTEN.



WIE
WEET.

FAST NIET
ZO LEKKER
ALS VAN
KOKKIE...

Brabo

DE WAGEN-MENNER



BRABO EN ELDA VOLGDEN DE ANDERE RIJDERS NAAR HET STADION.



DE GROTE LARS MELDUS KRIJGT HEEL WAT TEGENSTANDERS.

IK HOOP, DAT JE WINT, BRABO!

BRABO'S GEZICHT HAD EEN VASTBERADEN TREK.

IK MOËT WINNEN. DAN KAN IK SENATOR TIBERO BEWIJZEN, DAT DE PAARDEN TE GOED ZIJN OM VERKOCHT TE WORDEN!

DE TWEE VRIENDEN WERDEN BIJ DE POORT VAN HET STADION AANGEHOUDEN.

KIJK ALLES NA EER JE NAAR DE STARTLIJN GAAT!

HOLA! WACHTEN! STOP!

BRABO MAAKTE ZIJN PAARDEN GEREED VOOR DE WEDSTRIJD. PLOTSELING SLAAKTE ELDA EEN KREET VAN SCHRIK.

KIJK, BRABO! DAAR ZIT WULVA! MET SENATOR TIBERO!

DAT IS EEN RAMP, ELDA! HIJ VERTELT DE SENATOR NATUURLIJK, DAT WIJ DE PAARDEN VLAK VÓÓR DE VERKOPING GESTOLEN HEBBEN!

DE VERRADERLIJKE STALMEESTER BESCHREEF INDERDAAD DE GEBEURTENIS OP HET MARKTPLEIN.

IK HEB SLECHT NIEUWS, EXCELLENTIE. DIE TWEE BRITTEN HEBBEN HET KOPPEL SCHIMMELS VLAK VOOR DE VERKOPING GESTOLEN EN WEGGEVOERD!

DE OGEN VAN DE SENATOR BLIKSEMDEN.

DIE TWEE JONGE DEUGNIETEN GAAN TE VER! BRENG ZE TERUG, WULVA! IK ZAL ZE EEN LESJE GEVEN!

OP DAT MOMENT HAD BRABO DE ARENA BEREIKT.

WULVA EN DE SENATOR ZULLEN ONS ZEKER ZIEN. ZE HERKENNEN DE PAARDEN NATUURLIJK!

WE ZULLEN HET MOETEN WAGEN, NIETS KAN ME MEER TEGENHOUDEN!

BRABO NAM PLAATS BIJ DE STARTLIJN.



WOEDEND ONTBOOD DE SENATOR ZIJN SOLDATEN.



BRABO WACHTTE OP HET SEIN VOOR DE START, MAAR...



ELDA BEDACHT BLIKSEMSNEL EEN PLAN



ELDA WIERP ZICH OP DE SOLDATEN.



TEGELIJKERTIJD KLONK HET SEIN VAN DE TROMPETTERS.



OP HET MOMENT, DAT DE PAARDEN VOORUIT SCHOTEN,
ZWAAIDE ER EEN WAGEN LANGS BRABO.



ELDA ZAG VERBIJSTERD HOE BRABO TERREIN VERLOOR.





De bloedrobijn van Taj Mahal

XVI

door Herm. Mathesen

**KORTE INHOUD VAN HET VOORAF-
GAANDE:** Het echtpaar Nigg en hun zoon
Albert zijn met de journalist Louis Frison op
weg naar de robijnmijnen van Birma, waar-
over zij willen schrijven. In het vliegtuig
reist ook mee Din Mahmud Sabisthary,
directeur van de mijnen. Tijdens de vlieg-
tocht wordt de piloot door dacoits, rovers uit
de bergen, gedwongen om te landen. Het
vliegtuig verongelukt bij de landing. De
rovers houden Din Mahmud gevangen; als
losprijs eisen zij de beroemde bloedrobijn van
Taj Mahal. In een dorp van de dacoits wor-
den allen gevangen gehouden door de hoofd-
man Pinga Mauk. Frison en Albert weten te
vluchten; Paw Min wordt door Pinga Mauk
naar sir Lewis, de mededirecteur van de
mijnen, gestuurd om de losprijs voor zijn
vader te halen. Sir Lewis wil zelf de bloed-
robijn in bezit krijgen. Hij wil zich daarom
ontdoen van Paw Min, die echter weet te
ontkomen naar het hospitaal te Mogok. De
dokter daar gaat met Frison en Albert naar
Pinga Mauk om de anderen te bevrijden;
onderweg worden zij beschoten door sir
Lewis.



Die auto van je kun je wel afschrij-
ven," zei Frison tegen de dokter.
Onder de moeilijkste omstandig-
heden kon meneer Frison niet nalaten
van die laconieke opmerkingen te maken.
De dokter echter diende hem van ant-
woord en zei:

„Lewis Tancock zal mij een nieuwe
betalen.”

De beide mannen maakten zich niet
al te ongerust. Zij waren meester van de
situatie. Sir Lewis Tancock had buiten de
waard gerekend. Hij was van plan ge-
weest alle drie met de eerste schoten te
doden. Nu zat hij zelf in de val. Hij was
 bezig zijn geweer leeg te schieten zonder
dat de kogels de jongen en de beide
mannen konden raken. Een ogenblik
dacht hij erover om terug te trekken,
maar de weg was te smal om hard achter-
uit te kunnen rijden. Bovendien liep de
weg tamelijk steil omhoog.

Hij begreep ook, dat dokter Bennet
hem herkend had. Stap voor stap, het
geweer onder de arm geklemd, kwam hij
naderbij. . . Stap voor stap. . . Maar de
drie zaten veilig. Alle kogels kwamen in de
dikke bomen terecht.

„Pas op,” fluisterde dokter Bennet.
Hij had langs een stam geloerd en gezien,
dat Lewis Tancock pogingen deed om
de bomen heen te komen en hen van opzij
te beschieten. Dat lukte hem echter niet,
want hij kwam in het wilde hout van het
oerwoud terecht en kreeg nauwelijks
kans om te schieten.

Tóch wilde hij het proberen. . . dan
moest hij maar op goed geluk schieten.

Hij werd onzichtbaar in het groen. De
kogels kwamen nu van meer opzij, zodat

Albert, Frison en dokter Bennet zich
moesten verplaatsen.

Enige ogenblikken was het doodstil. . .
Ze luisterden. . . Zachte voetstappen
verraadden de plaats, waar sir Lewis
zich bevond. Langzaam, voorzichtig
draaiden de anderen mee om achter de
bomen te blijven. Vogels vlogen krijsend
omhoog. Apen slingerden zich door de
bomen. . .

„Wacht even,” fluisterde dokter Bennet,
„ik zal proberen of ik iets kan onder-
scheiden. . .”

„Niet doen,” siste Frison. „We kunnen
jou niet missen. Laat mij maar kijken.”

Behoedzaam gluurde meneer Frison
langs een dikke stam. . .

Plotseling klonk er een kreet, die door
merg en been ging.

Albert en meneer Frison hadden geen
flauw vermoeden, wat er aan de hand was.
Maar dokter Bennet wist het des te beter
en hij mompelde: „De arme kerel. . .”

„Wat is er gebeurd?” vroeg Frison.

„Hij is dood,” zei dokter Bennet. „Een
slang heeft hem gedood.”

Rustig verliet de geneesheer de schuil-
plaats en stapte in de richting vanwaar hij
de kreet gehoord had. Hij hoefde niet
meer dan twintig stappen te doen. Daar
lag sir Lewis, gedood door de slang, die

hem nog steeds onstrengeelde. De kop van het reusachtige monster bewoog heen en weer, het maakte een vreemd geluid. Dokter Bennet zei: „Kijk, dat noemen de inboorlingen „zingen“.”

Hij richtte zijn revolver op de kop van het ondie. Het eerste schot miste, maar bij het tweede viel de slang dood neer. Het was echter te laat. . .

Sir Lewis Tancock was dood.

„Hij heeft zijn verdiende loon,” zei meneer Frison, die het zweet van zijn voorhoofd stond te vegen.

„Och,” antwoordde dokter Bennet, „wat dat betreft, dat laat ik liever aan een ander ter beoordeling over. Ik kan hem niet meer helpen. Jammer.”

De dokter knielde naast het lijk van sir Lewis neer en doorzocht zijn zakken.

Plotseling hield hij iets in de hoogte: een rood fonkelend ding. . . een robijn van onwaarschijnlijk grootte. Het was een prachtige steen, die fel fonkelde, zelfs in het schaarse licht, dat in het oerwoud doordrong.

„Dat is de grootste steen,” zei de dokter, „die ik ooit heb gezien.”

Stomverbaasd keek meneer Frison toe. Hij, die al jaren in Birma woonde, wist ook wel iets van edelstenen. Maar een zó grote, zó zuivere steen. . . neen, die had hij nog nooit gezien.

„Ik heb zo'n flauw idee,” zei de dokter, „dat deze steen iets met de zaak te maken heeft. Lewis Tancock heeft er blijkbaar belang bij gehad om Paw Min uit de weg te ruimen. En daarna ons. . . omdat wij zijn spelletje hebben bedorven.”

„Maar dan bleef Din Mahmud Sabisthari toch nog over,” merkte meneer Frison op.

„Juist. Eerst dacht hij, dat Din Mahmud met het vliegtuig verongelukt was. En toen hij hoorde, dat Din Mahmud door de dacoits gevangen was, hoopte hij, dat zij hem zouden doden. We weten nu van Paw Min dat Pinga Mauk het leven van Din Mahmud wilde sparen in ruil voor de robijn. . .”

Meneer Frison knikte en wist niets anders te zeggen dan: „Een vies zaakje.”

„Een heel vies zaakje,” bevestigde de dokter, met een laatste blik op sir Lewis. „En nu vraag ik me af of onze auto nog wil rijden.”

TWINTIGSTE HOOFDSTUK

Een nacht vol verschrikkingen

In het dorp waar de dacoits zich gevestigd hadden, was veel veranderd de laatste tijd. Nadat Pinga Mauk, de aanvoerder van de rovers uit de bergen, Paw Min erop uit had gestuurd om de bloedrobijn van Taj Mahal als losprijs voor Din Mahmud Sabisthari te halen, wilde hij niet langer het kamp op de oude plaats laten.

Hoewel hij niet bang was voor de regering, begreep hij, dat wellicht buitenlandse regeringen erop zouden aandringen dat men tegen de rovers zou optreden.

Dat zou stellig gebeuren, als meneer Frison — de Franse journalist — erin geslaagd zou zijn dwars door het oerwoud heen de bewoonde wereld te bereiken.

Neen. . . Pinga Mauk voelde zich in het dorp niet meer veilig.

Daarom had hij het ontruimd en was met heel de bende naar de grotten van Bharata getrokken. Slechts enkele oude mensen, op wie hij rekenen kon, had hij in het dorp achtergelaten. Ook had hij een kleine keurbende in de nu verlaten tempel van Tsan-Gampo achtergelaten, met de opdracht hem te komen helpen, als hij met zijn mannen in moeilijkheden mocht geraken. Het was voor deze keurbende een klein kunstje zich in de kolossale tempel schuil te houden.

En dan waren er nog de gevangenen!

Daar wist Pinga Mauk geen raad mee.

Hij had hen meegenomen naar de grot van Bharata. Die was ruim genoeg om honderden mensen te herbergen. Maar er was geen plaats om gevangenen vast te zetten. En hij wilde Din Mahmud Sabisthari van de Niggs gescheiden houden.

Op een nacht, toen de zon was ondergegaan en de bergen in donkere nevels lagen weggezonden, stond Pinga Mauk van zijn veldbed op, nam een zaklantaarn en een revolver. Hij ging naar de spleet waardoorheen hij het hol van Kawaguchi kon bereiken.

In het vage schijnsel van het dovende kampvuur lagen de mannen verspreid door de grot te slapen. Zij hadden de bruine wollen mantels om zich heen geslagen en hielden in de slaap de bremutsen op. Vrouwen en kinderen sliepen in een afzonderlijke hoek van de grot.

Pinga Mauk had het hol van Kawaguchi bereikt. Het kereltje lag te midden van de schalen met robijnen te slapen, helemaal ineengekronkeld als een egel. Pinga Mauk kon hem nauwelijks vinden. Maar toen het licht van de zaklantaarn op zijn gezicht scheen, werd Kawaguchi wakker.

Wanneer Pinga Mauk iets gedaan wilde hebben, dat niemand anders doen kon, wendde hij zich tot Kawaguchi, die een willoos werktuig was in zijn hand.

„Wat wilt ge, meester?” vroeg Kawaguchi onderdanig.



In het vage schijnsel van het dovende kampvuur lagen de mannen verspreid door de grot te slapen.

„Het moet er nu maar van komen,” zei Pinga Mauk.

„Als de meester zo goed wil zijn mij te verklaren, wat hij bedoelt. . .”

„Ik bedoel,” zei Pinga Mauk stroef, „dat die vreemdelingen mij tot last zijn. Ik heb ze al lang geleden veroordeeld; ik wil ze laten terechtstellen, voordat de zon opkomt.”

„Heel verstandig, meester,” merkte Kawaguchi op, „dergelijke dingen kan men beter niet bij daglicht doen.”

„En ik heb aan jou gedacht, Kawaguchi,” ging Pinga Mauk voort, „om Nigg en zijn vrouw uit de weg te ruimen. Jij vindt wel een middel om dat geruisloos te doen. Niemand hoeft er iets van te weten. Ook mijn mannen niet, behalve de bewakers.”

„Moet ik ze uit de weg ruimen, meester?” vroeg Kawaguchi, terwijl hij als een verschrikt dier op zijn hurken tegen de muur kroop.

„Doe wat ik je zeg. Hoe je het doet, kan me niet schelen. Je weet in welke grot ze liggen. Ik zal de bewakers waarschuwen, dat ze je doorlaten. Vermoedelijk slapen onze gevangenen. Je zult dus geen moeite hebben hen uit de weg te ruimen. Ik reken erop, dat het gebeurd is, voordat de zon boven de bergen komt.”

Kawaguchi zei niets meer. Hij wist wel, dat het nergens toe diende om Pinga Mauk te weerstreven.

Pinka Mauk ging heen, liep een dwarsgang door en kwam bij de drie dacoits die de grot bewaakten, waarin Arthur Nigg en zijn vrouw Eliza gevangen werden gehouden.

„Als Kawaguchi komt,” zei hij tegen hen, „laat je hem door en je doet wat hij zegt. Begrepen?”

„Begrepen, heer.”

De bewakers bleven zwijgend en strak voor zich uit staren.

Pinka Mauk ging terug naar de hoek in de grote grot, die hij voor zichzelf gereserveerd had. . .

Toen Pinga Mauk tegen Kawaguchi zei, dat Arthur Nigg en zijn vrouw sliepen, vergiste hij zich. Eliza Nigg was ziek. Doodziek. Ze leed aan malaria en was bovendien overspannen. Zij kon niet anders dan aan Albert denken. Het kon haar niet meer schelen, wat er met haar gebeuren zou, als Albert maar gered was. Ze wist niet eens, waar hij was. Of hij nog wel leefde! Het enige dat Arthur en zijn vrouw wisten was, dat Frison met Albert en Paw Min was ontkomen. Waarschijnlijk tenminste. Het kon ook zijn, dat ze in een ravijn gestort waren of dat de dacoits hen toch gedood hadden, maar dat Pinga Mauk dat niet wilde zeggen.

En nu had ze malaria en lag te rillen van de koorts.

Arthur Nigg kon niet slapen. Hij zat roerloos met de rug tegen de wand van de grot en keek vol medelijden naar zijn

vrouw. Als dat zo doorging, zou ze het niet lang meer maken.

Pinga Mauk had hij in lange tijd niet meer gezien, anders zou hij hem om geneesmiddelen gevraagd hebben. Pinga Mauk, zo dacht hij, is geen onmens. Hij had de bewakers om medicijnen willen vragen, doch als hij hen aansprak of met gebaren probeerde duidelijk te maken, dat hij Pinga Mauk wilde spreken, keken ze hem grimmig en zwijgend aan en keerden hem de rug toe.

En ook de man die hen op geregelde tijden voedsel bracht, brabbelde alleen maar zijn eigen taaltje, maakte een buiging en zette de aarden schotels op de grond voor de opening van de grot neer. Een uur later keerde hij dan terug om de lege schalen op te halen. Maar hij zei geen woord.

Arthur Nigg en Eliza hadden dus alle contact met de buitenwereld en met Pinga Mauk verloren. . .

En wat vluchten betreft. . . neen, daar hoefden ze zelfs niet aan te denken. Zeker niet nu Eliza zo ziek was.

Zo stonden de zaken ervoor, toen Arthur Nigg die nacht door de vodden die de grot afsloten, een schemerig licht zag

komen. Hij was niet veel licht gewend; het enige licht dat de grot bescheen, kwam door een spleet boven in de rots, waardoor het daglicht naar binnen kon kieren. Het licht dat hij nu zag, kwam van een zaklantaarn. Hij hoorde gefluister in de gang en voetengeschuifel. Met moeite kroop hij overeind om de vodden opzij te duwen en te kijken, wie het was. Hij zag echter niets dan de schimmen van zijn bewakers en het licht van een zaklantaarn, dat in de verte verdween.

Hij dacht bij dit licht de rijzige gestalte van Pinga Mauk te herkennen. Arthur Nigg voelde een vreemde beklemming. Wat betekende het? Voor zover hij wist had Pinga Mauk in lange tijd zelfs niet naar hen gevraagd of naar hen omgekeken.

„Wat was dat?” vroeg Eliza fluisterend. Ze had het lichtschijnsel ook gezien.

„Ik weet het niet,” antwoordde Arthur.

Toen, met een vreemde, bijna kinderlijke stem vroeg ze: „Of was het Albert?”

Meneer Nigg zuchtte. Er waren ogenblikken, waarop hij de gedachte niet van zich af kon zetten, dat zijn vrouw haar verstand had verloren. Of was het de koorts?

„Wel neen, lieveling,” zei hij met verstikte stem, „hoe kom je erbij.”

„Och,” hernam ze weer met dat kinderstemmetje, „het zou zo gek niet zijn. Ik heb zo'n idee, dat Albert heel dichtbij is.”

Meneer Nigg gaf geen antwoord, maar veegde met de rug van zijn hand een traan uit zijn ogen.

Plotseling schrok hij, want hij voelde een klamme hand, het was de hand van Eliza.

„Heus, jongen,” zei ze tegen hem, „ik ben niet krankzinnig. Ik weet wel wat ik zeg, ik heb heus het gevoel, dat Albert niet ver weg is.”

Plotseling. . . wat was dát? Weer een lichtschijnsel, dan weer donker. . . en dan. . .

Het bloed stelde hem in de aderen.

Wat was dat voor een schim, die door de vodden van het voorhangsel was gekropen?

Heel, heel vaag had



Hij dacht bij dit licht de rijzige gestalte van Pinga Mauk te herkennen.



Behoedzaam schoven twee donkere gestalten door de verlaten gang van de grot.

hij een gestalte kunnen onderscheiden. De schrik had hem zo hevig te pakken, dat hij de eerste seconden geen woord kon uitbrengen. Toen klonk het schor: „Is daar iemand?”

Eliza Nigg had met inspanning van al haar krachten zich op de elleboog opgericht. Haar ogen staarden in het duister „Is daar iemand?” herhaalde Nigg zijn vraag.

En toen, vlak naast zijn oor, hoorde hij fluisteren:

„Ik... Kawaguchi.”

Eliza had het ook verstaan en zonk machteloos op het veldbed achterover. Klaarblijkelijk had ze om de een of andere onverklaarbare reden gehoopt dat Albert de grot was binnengeslopen.

Arthur Nigg rilde. Hij vond het een griezelig mannetje en al kon hij hem nu niet zien, hij wist dat Kawaguchi er met aantrekkelijk uit zag.

„Ga weg,” zei hij hees.

„Stil...” fluisterde het mannetje aan Niggs oor.

„Wat kom je doen?” vroeg Arthur Nigg.

„Ik heb opdracht van Pinga Mauk u

beiden te doden...” Meteen schok sprong Arthur overeind en zijn beide handen tastten in het donker om het kleine ventje bij de keel te grijpen. Hij greep echter mis en hoorde naast zich een zacht gegiechel.

„Ik heb die opdracht,” ging het mannetje voort. „Maar ik dóé het niet. Zelf heb ik geen kans meer om te vluchten. Ik wil niet meer. Ik ben te oud. Maar u beiden bent nog jong... Hier, neem deze kleren...”

Arthur voelde de pakken, die Kawaguchi in zijn armen drukte. Hij voelde wollen stof en bont. Kleren van de dacoits...

„Die moet ge aantrekken,” zei het mannetje, „en als ik vertrokken ben, dan wacht ge... wacht ge, tot ge mijn stappen niet meer hoort...”

„En dan?” hijgde Arthur Nigg... Was het mogelijk? Naderde de bevrijding?

„En verbaas u niet... verbaas u over niets, begrepen? En wees stil... heel stil... Ze

moeten denken, dat ge dood zijt...”

Arthur Nigg begon er iets van te begrijpen...

Zou het heus waar zijn dat dit mannetje hun de vrijheid wilde geven? Misschien wel met eigen levensgevaar?...

Hij kon het niet begrijpen.

„Luister,” fluisterde het mannetje hees, „en zwijg... Denk erom, dat ge dood zijt.” Toen slaakte hij plotseling een doordringende kreet, een kreet, die hij onmiddellijk door een helse schaterlach liet volgen. Zo stormde hij de grot uit, de gang in. Aan het eind van de gang richtte hij zich tot de bewakers.

„Ga maar slapen,” glde hij met zijn hoge, krijgende stem naar de bewakers „Ze hebben jullie niet meer nodig...” En met een gillende lach verdween hij

Arthur Nigg stond een ogenblik beduusd. Het was zó onverwacht gekomen! Toen snoerde een nieuwe angst zijn keel dicht. Hij had nu kleren, ze konden zich vermommen... de bewakers waren weg... Maar zou Eliza kunnen lopen?

„Hier,” hijgde hij, „trek aan.”

Het eerste ochtendlicht speelde al door de spleet boven in de grot naar binnen

Hij keek in het bleke gezicht van zijn vrouw en haar schitterende koortsogen. „Ik kán niet,” kermde zij, „ik wil het wel proberen, maar ik geloof niet dat ik kan.”

„Je moet... Het is onze enige uitweg.” „Ik ben zo moe,” kreunde zij op een elleboog leunend.

„Sta alsjeblieft op, trek dit aan en probeer te lopen. Het gaat om je leven.”

Mevrouw Nigg hernieuwde haar poging om op te staan. Toen zei Arthur: „Denk aan Albert. Je hebt gezegd, dat hij dichtbij was. Probeer het.”

Deze woorden schenen toverkracht te hebben. Langzaam kwam Eliza Nigg overeind. Haar man hielp haar de wijde, bruine mantel aantrekken en de hoge kaplaarzen. Hij snoerde de gordel om haar middel en drukte de beremuts diep over de ogen.

„Zo moet het gaan,” zei hij, „kóm!...”

De stappen van Kawaguchi waren al lang in de verte verdwenen. Het werd tijd dat Arthur Nigg en zijn vrouw hun gevangenissen verlieten. Kawaguchi was naar Pinga Mauk gegaan.

„En?” vroeg de roverhoofdman.

Kawaguchi grijnsde: „Het is gebeurd, meester.”

„Goed, en... is het geruisloos gegaan?”

Behoedzaam schoven twee donkere gestalten door de verlaten gang van de grot. Zij droegen lange mantels om het lichaam en hadden de bontmutsen diep over de ogen gedrukt.

Arthur Nigg en zijn vrouw waren niet van de dacoits te onderscheiden: ook niet toen ze de grote grot bereikten, waar de bende sliep en het vuur van teakhout lag te gloeien. Arthur ondersteunde zijn vrouw, want ze kon nauwelijks lopen.

Met grote angstogen keek zij rond... „Als het licht wordt,” fluisterde zij heel dicht bij zijn oor, „zullen ze ons herkennen.”

„Vóór die tijd zijn we weg,” stelde Arthur haar gerust.

Weldra echter bleek, dat hij zich vergiste. De grot van Bharata had maar één uitgang en de smalle weg erlangs werd aan twee zijden bewaakt. En langs de andere kant van de weg lag het ravijn!

Ze durfden nauwelijks verder sluipen, die twee. Als een van de mannen ontwaakte, zou hij verdenking krijgen.

Trouwens, Kawaguchi had niet bedoeld, dat ze nu, in de nacht zouden vluchten. Zij moesten hier op de grond gaan liggen tussen de dacoits en pas vluchten als de ochtend schemerde, te midden van het rumoer en de verwarring van het ontwaken.

S L O T V O L G T



SPELEND



Het is heerlijk zonnig weer en Tommie heeft Dolles naaimachine buiten gezet, zodat Dollie in de tuin kan naaien. Ze moeten die avond naar het bal in Speelgoedstad; zij is nog druk bezig haar blauwe avondjurk af te maken.

„Zeg, Tommie, wat zou er aan de hand zijn met Wikwak de wekker?“ vroeg Dollie nieuwsgierig. „Hij ziet er slecht uit.“ „Dag, Wikwak,“ riep Tommie, „kom je even gezellig bij ons zitten? Je ziet er zo moe uit, rust maar eens uit in de tuin.“



„Wel, Wikwak, wat scheelt er aan?“ vroeg Dollie, toen Tommie en zij hem in een stoel hadden geholpen. „Ik weet niet wat ik mankeer,“ zei Wikwak. „Ik voel me zo stijf, ik heb zo'n moeite met lopen. En ik zou vanavond nog wel naar het bal.“

„Ik zal eens gesmeerd moeten worden,“ zuchtte Wikwak. „Door de zon ben ik van binnen uitgedroogd.“ „Dan zal ik je oliën,“ zei Dollie en ze rende naar binnen om olie te halen. „Ga maar eens lekker zitten, Wikwak,“ zei Tommie.

★ SPEELGOED ★



„Ziezo,” zei Dollie, toen ze Wikwak met het oliespuitje had ingedruppeld. „Hoe voel je je nu, Wikwak?” „Probeer eens te lopen,” zei Tommie. Wikwak ging rechtop staan. „Het gaat al veel beter ineens,” zei hij dankbaar. „De stijfheid is bijna weg.”



„Hoera, hoera, ik voel me weer kiplekker,” jubelde Wikwak en hij begon te buitelen en kopje te duikelen door de tuin. „Ik heb me in jaren niet zo gesmeerd gevoeld,” lachte hij. „M'n botten kraken niet meer, ik ben helemaal beter.”



Dansend en zingend liep Wikwak vlug naar huis terug, terwijl Dollie gauw haar mooie avondjurk ging afmaken. Toen ze klaar was, was het hoog tijd voor Tommie en Dollie om naar de danszaal in Speelgoedstad te gaan voor het grote jaarlijkse bal.

„Wat een gezellige drukte,” lachte Tommie. Even later kon men zien hoe Batty, Tommies paard, en Klaartje de koe limonade dronken. „Dat ik op het bal kan komen, heb ik aan Tommie en Dollie te danken,” zei Wikwak en hij vroeg Dollie ten dans.



Captain JOKER

HET PLAN VAN DE KINDEREN WAS GELUKT, HET LOCOMOTIEFJE VAN JOHNNY REED DOOR DE OPEN DEUR VAN HUN HUT, HET DEK OP JOKER EN DE KAPITEIN DIE DAAR WANDELDE, KEKEN ER VERBAASD NAAR, ZAGEN HET BRIEFJE.



JOKER LAS HET EEN GRAP VAN KWA-
JONGENS OF ?



HJ WAS HET EENS MET
DE KAPITEIN, DIE VERMOEDDE DAT HET BRIEFJE GING OVER DE VERDWEENEN PASSAGIER.



JOKER KRABBEELD
DUS HAASTIG EEN ANTWOORD N LIET
HET LOCOMOTIEFJE TERUG N N.



„ALS HET MOGELIJK IS, REN DAN NAAR
BUITEN,” LAZEN MARGO EN JOHNNY
EVEN LATER.



EN ZO WERD DE GEHEIMZINNIGE PASSAGIER GESTOORD IN ZIJN MAALTIJD DOOR DE
TWEË, DIE PLOTSELING WEGRENDEN.

AAN DEK WERDEN ZIJ OPGEVANGEN DOOR
JOKER EN DE KAPITEIN. ZIJ VERWACHTTEN
DAT DE PASSAGIER DE KINDEREN
ONMIDDELIJK ZOJ ACHTERVOLGEN.



MAAR DEZE WAS
ACHTERDOCHTIG GEWORDEN



EN ZOCHT ZIJN HEIL IN EEN HAASTIGE
VLUCHT DOOR DE PATRIJSPOORT.



TOEN NIEMAND TE VOORSCHIJN KWAM.



LIEP JOKER
NAAR DE HUT, RUKTE DE DEUR OPEN.



ER WAS NATUURLIJK NIEMAND TE ZIEN. DE GEHEIMZINNIGE PASSAGIER HING REEDS
BUITEN BOORD EN KLOM NAAR EEN HOGER GELEGEN DEK. HET TOUW DAT HIJ REEDS
VROEGER GEBRUIKT HAD, DEED WEER GOEDE DIENST.

De man van staal

DE ENE KAR NA DE ANDERE MET BROKSTUKKEN VAN DE OUDE POORT GOOI'DE ARCHIE IN DE SCHUIT LEEG.

ALS HIJ IN DIT TEMPO DOORGAAT, IS HIJ IN EEN PAAR DAGEN KLAAR.

HOE EER HOE LIEVER, WANT WE MOETEN FRANK UIT DE MACHT VAN DE GESLUIERDE ARABIER BEVRIJDEN.



INTUSSEN SLOOP SIRDU, DE HANDLANGER VAN DE GESLUIERDE ARABIER, NADERBIJ



DIE MAN VAN STAAL KAN VEEL, MAAR IK ZAL HEM BELETEN

VLUG WRIKTE SIRDU EEN BUS MET DYNAMIET TUSSEN DE STENEN.



HIJ STAK DE LONT AAN.



DAAR KOMT DE MAN VAN STAAL, KEURIG OP TIJD, HET ZAL Z'N EINDE ZIJN.

MAAR KEN ZAG OPEENS SIRDU WEGHOLLEN.

DAAR GAAT DIE KNECHT VAN DE GESLUIERDE ARABIER!

WAT VOERT DIE IN Z'N SCHILD? VAST IETS



TOEN ONTDEKTE TED HET LONTJE HIJ SCHREEUWDE EEN WAARSCHUWING



IEDEREEN PLAT OP DE GROND. EEN ONTPLOFFING

VERBAASD ZAG KEN HOE ARCHIE NAAR DE POORT RENDE.

WAT
DOE JE NOU?

MISSCHIE
KAN HIJ DE LONT
NOG OP TIJD
DOVEN.

ARCHIE SPRONG, GREEP .. MAAR DAAR
ONTPLOFTE MET EEN ZWARE KLAP
DE BUS DYNAMIET!

ARCHIE
KRIJGT DE
VOLLE LAAG!

DE MAN VAN STAAL VIEL TUSSEN DE
BROKSTUKKEN

TOEN DE STOFWOLKEN WAREN
OPGETROKKEN, ZAGEN ZE ARCHIE
ONDER DE PUINHOPEN LIGGEN.

DE VRIENDEN SPRONGEN OP...

ZOU HIJ
ZICH NOG KUNNEN
BEWEGEN, TED?

HIJ
VERROERT
GEEN VIN

TEVERGEEFS PROBEERDE TED DE MAN VAN STAAL
TE LATEN OPSTAAN.

IK /REES
DAT HIJ
VOORGOED UITGE-
SCHAKELD IS.

IN ZIJN SCHUILHOEK KEEK SIRDU
VOLDAAN TOE.

ZONDER
DE MAN VAN
STAAL KUNNEN
ZIJ NIETS BEGINNEN.
HUN VRIEND FRANK
WARREN BLIJFT ONDER DE
HOEDE VAN DE GESLUIERDE
ARABIER!

DE PRINSES EN DE HOUTVESTER

DE JAPON, DOOR EEN PRINSES
GEDRAGEN, JAREN GELEDEN.



ROOK NAAR LAVENDEL. NU ZOU DE
JAPON WORDEN GEDRAGEN DOOR ANITA.

DE DOUAIÏRIË HIELD DE JAPON VAN SATIJN EN KANT OP HAAR ARMEN



IK WEET NOG HOE LIEF
JE MOEDER ER UIT ZAG
IN DE JAPON TOEN ZE
ZICH VERLOOFDE MET
JE VADER. EN NU ZUL
JE HEM ZELF DRAGEN.

WAT
EEN MOOIE
JAPON.
TANTE.

TOCH STONDEN DE OGEN VAN
DE PRINSES NIET BLIJ.



WAAROM VOEL
IK ME NIET GELUKKIG?
ERIK IS AARDIG EN DAPPER
EN MIJN VOLK JUICHT HEM
TOE. TOCH DENK IK VAAK...



DE PRINSES
DACHT VAAK
AAN RUDOLF.
HAAR VROEGERE
OPPERHOUDVESTER.
WAT EEN TELEUR-
STELLING WAS HET
VOOR ANITA, TOEN
RUDOLF HAD GEZEGD,
DAT PRINS ERIK HAAR
NIET WAARDIG WAS.
ZE HAD HEM TOEN
VERONTWAARDIGD
WEGGESTUURD,
WAARNA RUDOLF ZIJN
ONTSLAG HAD AAN
GEBODEN. ANITA WAS
TE WETEN GEKOMEN
DAT RUDOLF VROEGER
IN HET HUIS VAN ELSA
HAD GEWOOND.
WAAR HIJ ELKE WEEK
NOG KWAM.

ERIK, DIE NET VOORBIJKWAM, HOORDE WAT DE
DOUAIÏRIË ZEI.



ZO GAUW JE WILT,
KAN DE VERLOVING
BEKEND WORDEN GE-
MAAKT. IK ZAL VAST MET
DE ADJUDANT SPREKEN

AHA,
DAT KLINT
GOED.

OPGEWEKT
LIEP DE PRINS
VERDER.



DUS ZIJ
NEEMT MIJN
AANZOEK AAN.
NATUURLIJK,
EEN MAN ALS IK
VINDT ZIJ
NERGENS ANDERS.

MAAR ERIKS OPGEWEKTHEID VEROWEEN, TOEN ZIJN ADJUDANT
BINNENKWAM.



DE PRINSES SCHIJNT MIJN AAN-
ZOEK TE HEBBEN AANGENOMEN.
ONS PLAN ZAL NU ZEKER SLAGEN

ALS MIJN
VERMOEDENS OMTRENT DIE
HOUDVESTER WAAR ZIJN...

DE PRINS KEEK ZIJN ADJUDANT
VERSTOORD AAN.



WAT BEDOELT U?
DIE MAN IS TOCH
ONTSLAGEN?

ZIJN PLAN
OM DE PRINSES
TE WAARSCHUWEN
IS WEL MISLUKT,
MAAR ER DREIGT
GROTER
GEVAAR.

GISTEREN WAS DE
HOUTVESTER AAN
HET WERK, OP ZIJN
LINKERARM ZAG
IK EEN MOEDERVLEK.



DIE AL ONZE PLANNEN
IN DUIGEN KAN LATEN
VALLEN.

DE GRAAF FLUISTERDE ERIK TOEN IETS IN,
DAT DE PRINS HEVIG ONTSTELDE.



M-MAAR,
ONMOGELIJK!

DE PRINS PRAATTE OPGEWONDEN DOOR.



DAT KAN
TOCH
NIET,
GRAAF!

HIJ IS OPGEGROEID BIJ HOUTVESTERS
IN DAT HUIS IN HET BOS, WAAR NU ELSA
HET ZANGERESJE WOONT. ALS WE ER
HEEN RIJDEN, KUNNEN WE MISSCHIEN
IETS ONTDEKKEN.

PRINS ERIK EN ZIJN
SLUWE ADJUDANT
HADDEN GEHOOPT,
DAT ZE VAN DE
HOUTVESTER
VERLOST WAREN.
DIE HUN SNODE
PLAN DAT ZE OP DE
RIJKDOMMEN
VAN SYLVANBERG
UIT WAREN,
HAD DOORZIEN.
MAAR NU SCHEEN
NIEUW GEVAAR
TE DREIGEN



OP HET BALKON ZAG DE PRINSES
'S MIDDAGS DE TWEE RUITERS VERTREKKEN.



DIE TWEE
GAAN RIJDEN,
TANTE RUST,
NU KAN IK MOOI
NAAR ELSA
TOE.

IN HAAR KAMER,
OPENDE ANITA
HET GEHEIME
PANEEL.



VOLGENS
ELSA ZOU RUDOLF
VANDAAG MISSCHIEN
KOMEN. IK WIL EENS
HOREN WAAROM
HIJ ZO TEGEN
PRINS ERIK
IS.

EEN EENZAAM HUIS IN HET BOS, WAAR VROEGER RUDOLF HAD
GEWOOND EN WAAR
NU ELSA
WOONDE



WAT WAS DAAR TE VINDEN, DAT ZO BELANGRIJK WAS VOOR
ERIK? EN WAT ZOU ANITA ERMEE TE MAKEN HEBBEN?



Een brutale diefstal

Kom, we moesten maar weer eens opstappen," zei Ricky, de jonge reisleidster van Eurotour. „We hebben nog een flinke tocht voor de boeg." Bob, de chauffeur, knikte. „Zeg dat wel."

Ricky en hij waren met een lege bus op weg van Venetië naar Salzburg in Oostenrijk; vlak bij de Italiaanse grens hadden ze de reis voor de eerste maal onderbroken om wat te eten.

Ze verlieten samen het restaurant en wandelden op hun gemak naar de bus, die op de binnenplaats geparkeerd stond. Bob klom meteen achter het stuur en hij wilde de motor al starten, toen hij Ricky verschrikt hoorde roepen:

„O, Bob! Kijk nou eens. Er is iets vreselijks gebeurd!"

Bob draaide zich snel om en zijn ogen werden groot van verbazing, toen hij zag wat Ricky bedoelde. Verscheidene zittingen van de prachtig beklede banken waren ruw opengesneden, de veren staken er aan alle kanten uit.

„Wie kan dat gedaan hebben?" riep hij uit.

Ricky stond te stampvoeten van kwaadheid. „Wat een gemene streek is dat," zei ze. „Terwijl wij zaten te eten, is er iemand in de bus gestapt en heeft moedwillig al de prachtige banken vernield. Kijk maar, de zittingen zijn gewoon met een scherp mes of zo iets opengesneden."

„Maar wie doet zo iets nou?" zei Bob met opgetrokken wenkbrauwen.

„Ik weet het ook niet," antwoordde Ricky. Haar gezicht stond bezorgd, want niemand anders dan zij was verantwoordelijk voor de bus. „Het enige dat we kunnen doen, is onmiddellijk de directeur van het bijkantoor hier waarschuwen."

Bob knikte en Ricky rende onmiddellijk de straat uit naar het Eurotour-kantoor op de hoek.

Meneer Wips, de directeur van het bijkantoor, was een lange, magere man, die bekendstond om zijn nogal slechte humeur. Toen hij van Ricky gehoord had wat er gebeurd was, zette hij snel een hoed op zijn hoofd en liep naar de bus. Hij was sprakeloos van verontwaardiging, toen hij de opengescheurde zittingen zag.

„Dat is opzettelijke beschadiging!" riep hij eindelijk uit. „Ik geef dat in handen van de politie!"

Hij ging terug naar zijn kantoor en belde de politie. Nog geen vijf minuten later stopte er al een grote, gesloten auto naast de bus en kwamen twee agenten de schade opnemen. Ze bekeken alles grondig en stelden Bob en Ricky honderden vragen, waarna ze met meneer Wips meegingen naar het bijkantoor. Toen ze een kwartiertje later uitgeleide werden gedaan, zei een van hen: „Laat u het verder maar aan ons over. Wij maken het wel in orde. En praat u alstublieft

met niemand over uw vermoedens." „Hebt u enig idee wie het gedaan kan hebben?" vroeg Ricky nieuwsgierig, toen de politiewagen was weggereden.

„U hebt gehoord wat de heren zeiden," antwoordde meneer Wips onvriendelijk. „Ik mag nergens over praten en valt u me dan alstublieft ook niet lastig met allerlei vragen."

Ricky beet op haar lip en Bob gaf haar op de bestuurdersplaats een bemoedigend knipoogje.

„Kunnen we vertrekken, meneer?" zei hij. „We zijn al aardig over tijd."

„Ja, ja," antwoordde meneer Wips ongeduldig. „Vertrekken julhe maar. De banken van de bus worden in Salzburg gemaakt." En zonder groet liep hij weg.

„Vrolijke baas is dat, hè?" zei Bob tegen Ricky, toen de bus het binnenplaatsje was afgereden en de grote weg naar Bolzano insloeg.

„Hij is natuurlijk woest over die beschadiging," zei Ricky. „En het is ook wel een heel gekke geschiedenis. Wie kan het toch gedaan hebben?"

„Ik heb zo het idee, dat het iemand is die onaangenaamheden heeft gehad met meneer Wips en die het uit wraak gedaan heeft," antwoordde Bob. „Je weet dat hij altijd iedereen afsnauwt en hij moet wel veel vijanden hebben."

Ricky schudde haar hoofd. „De Italianen in Bolzano mogen nog zo'n hekel aan hem hebben, maar zo iets zouden ze toch niet doen."

„Dat kun je nooit weten," zei Bob. Ze zaten nog steeds druk over het geval te praten, toen ze een kleine man op deweg

zagen staan. Hij had zijn duim opgestoken en wilde dus blijkbaar proberen of hij een lift kon krijgen

„Hee, dat is Beppo!” zei Bob, toen ze iets dichterbij kwamen; hij bracht de bus met knarsende remmen tot stilstand.

Beppo was vroeger in dienst geweest bij Eurotour, maar meneer Wips had hem ontslagen, omdat hij vond dat hij lui was.

Ricky stapte vlug uit en liep op de man af om hem te begroeten. „Hallo, Beppo!” riep ze. „Wat voer jij hier uit?”

Beppo had grote, donkere ogen, die bijna altijd vrolijk twinkelden, maar nu vond Ricky dat hij bezorgd keek.

„Signorina,” zei de kleine man. „Ik ga mijn neef Giovanni bezoeken. Hij is ernstig ziek. Zou u me een lift willen geven?”

„Maar natuurlijk,” antwoordde Ricky. „Stap maar gauw in.”

„Dank u, signorina,” zei de kleine Italiaan. „Het is erg vriendelijk van u om me te willen helpen.”

Ricky glimlachte.

„We doen het graag, hoor. Maar vertel eens. Is je neef erg ziek?”

„Eh... ja... nee... Maar ik moet in ieder geval naar hem toe,” antwoordde de man; hij scheen zich niet op zijn gemak te voelen en ontweek Ricky's blik.

Misschien maakt hij zich zorgen over zijn neef, dacht Ricky en ze steide hem verder geen vragen.

De anders zo levendige Beppo zei geen woord gedurende de rit door Bolzano en verder naar de grens. Ricky zag dat hij af en toe angstige blikken door de achterruit wierp en in zichzelf zat te mompelen.

Er is toch iets niet in orde, dacht ze en ze schrok even, toen ze in de verte het geluid van een loeiende sirene hoorde naderen.

„Dat lijkt wel de sirene van een politiewagen,” zei Bob. „Wat zou er aan de hand zijn?”

Beppo had de sirene ook gehoord en zijn gezicht was asgrauw geworden.

„Signor!” riep hij naar Bob. „U moet mij hier laten uitstappen! Misschien zit die politiewagen achter mij aan en ik wil niet, dat u in moeilijkheden komt, omdat u mij helpt ontvluchten.”

„Je helpen ontvluchten?” vroeg Bob geschrokken. „Wat bedoel je?”

„Ja, wat is er aan de hand, Beppo?”

„Het gaat hierom, signorina,” zei de kleine man en de tranen stonden in zijn ogen, terwijl hij naar de opengescheurde bankzittingen wees. „Signor Wips zegt, dat ik dat gedaan heb. Toen hij me ontsloeg, heb ik hem flink de waarheid gezegd en nu is vandaag de politie bij me aan de deur geweest, omdat ze denken dat ik al die banken heb beschadigd uit wraak voor

mijn ontslag. Gelukkig was ik niet thuis toen ze kwamen, een goede vriend heeft me onmiddellijk gewaarschuwd.”

„Maar waarom vlucht je als je onschuldig bent?” vroeg Bob.

Beppo maakte een hulpeloos gebaar met zijn handen. „Signor, u mag het gerust weten. Ik ben al eens in aanraking geweest met de politie. Voor het smokkelen van een paar flessen wijn over de grens. Daarom zal de politie me nooit op mijn woord geloven tegen de verklaring van meneer Wips. Ik heb tegen mezelf gezegd: het is beter, dat je voor een tijdje het land uit bent, Beppo. Totdat het rumoer een beetje verstomd is.”

De sirene van de politieauto klonk steeds luidr en Beppo keek angstig over zijn schouder.

„Zet u me alstublieft hier af,” zei hij smekend. „Dan kan ik in het bos verdwijnen en langs een onbekend pad over de grens verdwijnen.”

Bob probeerde hem niet tot andere gedachten te brengen, want hij voelde er niets voor om in aanraking te komen met de Italiaanse politie. Hij stopte aan de kant van de weg en de kleine Italiaan sprong bliksemsnel uit de bus, riep enkele dankwoorden en verdween toen in het bos.

„Ik hoop dat hij de grens overkomt,” zei Ricky. „Ik geloof niet, dat hij de banken heeft beschadigd. Zo iets zou Beppo nooit doen.”

„Misschien heb je gelijk,” antwoordde Bob. „Maar ik ben er nog niet zo zeker van, Ricky.”

Ze reden door en weldra werden ze ingehaald door de politieauto, die een eind verderop rechtsaf sloeg en uit het gezicht verdween.

Toen ze bij de grens kwamen, zagen ze dat er een lange rij auto's stond en dat de douanebeambten ze stuk voor stuk extra-zorgvuldig doorzochten. Eén ogenblik vreesde Ricky dat ze naar Beppo zochten,



„Blijf staan!” zei hij. Er gleed een gemene glimlach rondom zijn mond.



Hij gaf de band een zetje, in grote spanning keken ze hem na.

maar toen bedacht ze dat de aanklacht tegen hem te onbelangrijk was om daar zoveel werk van te maken. Ze sprong snel uit de bus en stapte op een douanebeambte af.

„Tja, signorina,” zei de man, „we hebben een tip gekregen, dat een aantal dieven probeert een kostbaar schilderij over de grens te smokkelen. Het is tijdens een tentoonstelling in Venetië gestolen en het schijnt een kapitaal waard te zijn.”

„Wilt u onze bus ook doorzoeken?” vroeg Ricky en de douanebeambte schudde zijn hoofd.

„Nee, signorina,” zei hij vriendelijk lachend. „We kennen de mensen van de bussen te goed om te veronderstellen, dat u een gestolen meesterwerk zou vervoeren. We doorzoeken alleen de auto's. Zegt u maar tegen uw chauffeur, dat hij de rij voorbij kan rijden.”

Toen de bus zonder meer de grens mocht passeren, gingen twee mannen in een vuurrode sportwagen vreselijk tekeer tegen de douanebeambten.

„Waarom krijgt die bus een speciale behandeling?” zeiden ze verontwaardigd.

Misschien hadden ze wel reden om een beetje geïrriteerd te zijn, want de douanemensen doorzochten niet alleen hun auto van onder tot boven, maar ze lieten hen ook nog alle koffers openmaken. De twee mannen stonden nog steeds aan de andere

kant van de grens, toen Bob met zijn bus al lang was doorgereden.

Een kwartier later, toen de bus over een verlaten bergweg reed, hoorden ze het zware gebrom van een motor achter zich. Ricky keek om en zag de vuurrode sportwagen achter hen rijden. Voordat ze er erg in hadden, had hij de bus zelfs ingehaald en reed hij in een dichte stofwolk voorbij.

Bob schudde zijn hoofd. „Zulke lui vragen om moeilijkheden,” zei hij. „Het is onverantwoordelijk om op een bochtige bergweg met zo grote snelheid te rijden.”

De bus moest een scherpe draai nemen om een bergplateau heen en toen ze de bocht achter zich hadden, zagen ze plotseling dezelfde rode sportwagen. Hij stond bijna dwars op de weg en maakte het onmogelijk om er voorbij te komen. Bob bracht de bus tot stilstand.

„Hallo!” riep hij door het open raampje. „Hebt u moeilijkheden?”

„Ja!” riep een van de mannen terug. „Kunt u ons even een handje helpen?”

Hij was een korte, dikke man en hij sprak met een vreemd accent. Zijn metgezel was langer en had een smal puntbaardje, dat hem een beetje het uiterlijk van een kunstenaar gaf.

„Onze motor is uitgevallen,” zei hij. „En we weten niet waar het hem in zit.”

Bob kwam achter het stuur vandaan en

ook Ricky stapte uit. „Wat kan het zijn?” vroeg Bob.

„Ik weet het echt niet,” antwoordde de kleinste man. En hij opende de motorkap.

Bob en de dikke man bogen zich samen over de motor, maar toen Ricky omkeek, zag ze dat de andere snel de bus was ingestapt.

„Wat gaat u daar doen?” riep ze en ze rende op de bus af.

Toen ze er kwam, zag ze, dat de man bezig was in de opengescheurde zittingen van de banken te zoeken. Het duurde even voordat hij uit een van de zittingen een dunne rol linnen te voorschijn haalde.

Ricky zette grote ogen op. Haar hersens werkten koortsachtig. „Dat is natuurlijk het gestolen schilderij!” riep ze uit.

De man met de baard knikte koel en sprong op de weg.

Bob was al tot de ontdekking gekomen, dat er niets mankeerde aan de motor van de sportwagen — het was alleen maar een truc geweest om hem te laten stoppen.

„Wat heeft dat te betekenen?” riep hij uit, terwijl hij op de bus afstormde.

„Goed, ik zal het jullie uitleggen,” antwoordde de kleinste van de twee kalm.

„We wisten dat onze wagen bij de grens van onder tot boven doorzocht zou worden en daarom hadden we het doek in de zitting van een van de banken in uw bus verborgen. We veronderstelden dat de douanebeambten niet in een bus zouden zoeken naar een gestolen schilderij. En om de indruk te wekken dat iemand zo maar uit baldadigheid beschadigingen had aangericht, hebben we er nog maar een paar zittingen bij opgesneden.”

Bob trilde van verontwaardiging.

„En dachten jullie, dat je nou zo maar kon ontsnappen?” brulde hij.

„Kalm nou,” zei de man met de baard. „Als jullie je mond dicht kunnen houden over wat je daarnet gezien en gehoord hebt, zit er voor jullie een flink bedragje aan vast. Nou?”

Ricky schudde haar hoofd. Haar hart bonste extra-hard, maar uiterlijk was ze kalm.

„Wij voelen er niets voor om jullie te helpen bij zo'n misselijke diefstal,” zei ze. „Geef mij dat doek en dan zullen wij het naar de politie brengen.”

„Geef op!” beet Bob de mannen toe, terwijl hij met gebalde vuisten op hen afkwam. Maar plotseling keek hij recht in de loop van een pistool, dat de man met de baard uit zijn zak had gehaald.

„Blijf staan!” zei hij. Er gleed een gemene glimlach rondom zijn mond. „Als jullie niet verstandig willen zijn, moeten we andere maatregelen nemen. We sluiten jullie in een hut op, zodat jullie voorlopig geen contact met de politie kunnen hebben, totdat wij veilig en wel hier uit de buurt zijn.”

De man met de baard bracht hen naar een berghut, terwijl de andere schurk

alle banden van de bus liet leeglopen. Ricky en Bob hoorden de deur van de hut in het slot vallen; ze wisten dat het weleens een hele tijd kon duren, voordat iemand hen te hulp zou komen. Tevergeefs probeerden ze met vereende krachten de deur te openen, maar het had geen zin.

„We hoeven het niet te proberen,” zei Bob moedeloos. „Die deur is veel te stevig.”

Maar Ricky liet zich niet zo snel uit het veld slaan. Haar ogen zochten het dak en de muren van de hut centimeter voor centimeter af en na verloop van een paar minuten slaakte ze een kreet van blijdschap.

„Bob! Daar! Ik zie licht in het dak. Waarschijnlijk liggen er een paar pannen los.”

Bob sprong onmiddellijk op de houten tafel — het enige meubelstuk in de hut — en zijn sterke handen begonnen aan de dakbedekking te wrikken. Er kwam een opening. . . het gat werd groter en groter en tenslotte kon Ricky zeggen: „Laat mij nu maar eens proberen of ik er doorkom. Jij bent veel te breed, maar misschien lukt het mij wel.”

Het was een uiterst gevaarlijk karwei-tje, maar Ricky bracht het er goed af. Ze trok zich op aan het dak, wrong zich

door de opening en klonm heel voorzichtig langs een schuin afdakje aan de buitenkant omlaag. Zodra ze op de begane grond stond, rende ze op de deur van de hut af en bevrijdde Bob.

Op de weg in het dal beneden hen hoorden ze de zware motor van een politieauto, af en toe onderbroken door het geluid van de sirene.

Bob balde zijn vuisten. „We moeten ze op een of andere manier zien te waarschuwen. Die schurken kunnen nog niet ver weg zijn. Maar hoe kunnen we de aandacht van de politie trekken?”

Met een grimmig gezicht begon hij de banden van de bus op te pompen, maar hij wist, dat het een tijdrovend karwei zou zijn.

En toen kreeg Ricky plotseling een ingeving.

„De reserveband!” riep ze uit. „Vlug, Bob.”

„Wat wil je daarmee doen?” vroeg Bob. Ze legde hem snel uit, wat ze van plan was. Als ze de brede reserveband op de helling zetten, zou hij vanzelf omlaag rollen naar het dal. „Op die manier kunnen we de politie een boodschap sturen, Bob!” besloot ze.

Haastig scheurde ze een vel papier uit haar blocnote en schreef er een S.O.S.-boodschap op. In enkele woorden vertelde

ze, wat er gebeurd was en in welke richting de dieven van het kostbare schilderij waren verdwenen. Met een stuk pleister uit het verbandkastje bevestigde ze de brief aan de reserveband.

„Laten we hopen dat het lukt,” zei Bob, terwijl hij de zware band naar de rand van het bergplateau rolde. „We moeten het in ieder geval proberen.” Hij gaf de band een zetje, in grote spanning keken ze hem na.

Ze bleven een kwartiertje met kloppen, de harten wachten en ze waren eigenlijk allebei stomverbaasd, toen ze plotseling een donkere auto op de weg zagen verschijnen. De wagen stopte en twee geïnformeerde mannen stapten uit.

„Wel gefeliciteerd met uw prachtig succes!” zei een van hen lachend. „We hebben uw boodschap gekregen en er zijn onmiddellijk radioberichten naar alle delen van het land gestuurd om de dieven van het schilderij aan te houden. We kwamen alleen eens kijken of u zelf geen moeilijkheden meer hebt.”

„Wij?” riep Ricky lachend uit. „Wij zijn de gelukkigste mensen ter wereld. Beppo's onschuld is bewezen; de dieven worden gepakt en onze banden zijn al weer opgepompt. Wat kunnen we nog meer wensen?”

WIM WIJS





BILLIE TURF

Het dikste studentje ter wereld



DE WIJZE SULTAN



Een koopman in Mogador keerde op een avond na de marktdag te paard naar de stad terug. Bij de stadspoort was het een enorme drukte van boeren, kooplui, kamelen en ezels. De koopman schreeuwde zo hard hij kon: „Opzij!” Een oude man hoorde dat echter te laat en kreeg een trap van het paard. Hij viel met zijn gezicht op de stenen en brak twee voor-tanden.

Eerst kon hij van schrik geen woord uitbrengen. Toen stond hij hevig verontwaardigd op, raasde en tierde als een bezetene tegen de koopman en liep hem zelfs tot aan diens huis na. Daarna ging hij naar de gouverneur en vroeg of deze zou bevelen ook twee tanden van de koopman te laten breken. De gouverneur probeerde hem te kalmeren en raadde hem aan niet meer aan het ongeluk te denken en de schadevergoeding aan te nemen, die de koopman hem wilde geven.

De kwade oude baas wilde daar niets van weten. Ten einde raad zond de gouverneur hem weg met de belofte, dat hij



erover na zou denken. De hoge heer hoopte in stilte, dat na enkele dagen de woede van de oude wel bedaard zou zijn en hij de zaak zou vergeten.

Drie dagen later kwam de man terug, nog even boos als op de eerste dag en herhaalde ook nu weer zijn verzoek.

„Denk eraan,” zei hij tot de gouverneur, „u heeft het mij beloofd.”

„Wat!” riep de gouverneur uit. „Voor wie houd je mij? Of denk je misschien dat ik de slaaf van mijn woord ben?”

Dagen achtereenvolgend viel de man de gouverneur met zijn gezanik lastig. Eindelijk besloot de hoge heer de koopman bij zich te laten ontbieden.

De gouverneur legde hem de zaak uit, vertelde hem van het recht op vergelding, dat de oude man had, en ook van zijn plicht als gouverneur. Toen vroeg hij of de koopman zich twee voortanden wilde laten uittrekken.

De koopman voelde daar echter niets voor. Hij wilde geen enkele tand verliezen.

De gouverneur was dus weer verplicht

de oude baas weg te sturen. Hij gaf de paleiswacht bevel hem niet weer binnenvoeren te laten.

„Als ik bij u dan geen gerechtigheid kan krijgen,” zei de man bij zijn laatste bezoek, „zal ik naar de sultan gaan.”

En werkelijk begaf hij zich op weg naar de Marokkaanse hoofdstad. Te Fez aangekomen wist hij toegang te verkrijgen tot het paleis en even later stond hij tegenover de sultan. Hij deed de kwestie uit de doeken en vroeg weer om vergelding.

De sultan zei ook, dat het beter was schadevergoeding aan te nemen en de rest te vergeten.

„Wat moet ik met dat geld beginnen?” vroeg de oude man kwaad. „Ik ben al oud en armoele geyend. Wat ik verlang, is twee voortanden van de man, die er de schuld van is, dat ik de mijne kwijt ben. Een sultan, als voornaamste man van het land, kan geen gerechtigheid weigeren aan een trouw onderdaan, zoals ik,” riep hij uit. Zijn taai volhardende bracht de sultan

in verlegenheid. De wet was er inderdaad, zijne majesteit diende zich eraan te houden.

Toen kwam de sultan op een goede inval. Hij liet de oude man nogmaals bij zich ontbieden en zei:

„Ik zal u uw zin geven, maar omdat de koopman per ongeluk u op zijn paard omver heeft gelopen, zal hij juist op dezelfde manier door u, terwijl u op een paard zit, omvergelopen moeten worden en met precies dezelfde kracht, zodat ook zijn twee tanden breken. Loopt hij echter ook maar het geringste schrammetje meer op of breekt hij welk ander lichaamsdeel ook, dan zal ik u, omdat ik dan aanneem, dat u dat met opzet hebt gedaan, aan de beul overleveren. Die zal u dan precies hetzelfde laten voelen wat u de koopman hebt laten voelen.”

Toen de oude man dat wijze vonnis vernam, viel hij op zijn knieën en smeekte om vergiffenis. Die werd hem verleend, maar toen hij vertrok, lachte iedereen hem uit.

Allemaal om een



Het gebeurt niet!" riep mevrouw Sommer vinnig. „En nu begin je onmiddellijk aan je piano-oefening." Dat gezeur om de Italiaanse hagedis, waarmee Kitty het gesprek tussen moeder en oom Peter herhaaldelijk onderbrak, had al een week geduurd. Nijdig slingerde Kit de serredeur achter zich dicht. Daar kon ze dan weer een kostelijk uur van de warme zaterdagmiddag achter die vervelende piano verdoen. Het raam stond open. Buiten was het heerlijk. De kinderen gingen naar het zwembad of keerden ervan terug. En Vitus, haar takshond, lag in het gras uit te blazen.

Ik heb géén zin en daarmee uit! Vastbesloten stond ze opeens op en klom door het raam naar buiten. Wat moeder er straks van zou zeggen, daar gaf ze nú niets om. . . Aan de rand van de villabuurt was Paul Berghins met zijn dure kunstrolschaatsen druk aan het oefenen op de nog doodlopende asfaltweg. Onmiddellijk kwam hij naar haar toe. „Prachtig vakantie-weer, Kit," groette hij, maar Kitty dacht er anders over. „Pfift, vakantie. . . Die van mij is niet prettig begonnen."

Daar ging Paul niet verder op in. Hij zag in Kitty's jasje opeens een vuipotlood en dat vond hij „krielig mooi". Kitty liet het zien. Van wit been was het met een koperen voor- en achtereind.

„Het is tweekleurig," zei ze en ze schreef in haar hand haar naam, in rood en zwart.

„Een krielig mooi ding," herhaalde Paul. En al had hij het niet nodig, toch wilde hij het kopen. Kitty stond erover te denken en draaide het glimmende ding tussen haar dunne vingers rond. Zou ze het nu verkopen of niet? En opeens was die Italiaanse hagedis weer voor haar ogen, waarvoor haar moeder geen geld wenste uit te geven. . .

„Ik doe het!" zei Kit resoluut. Ze noemde een prijs. Paul deed wat hij kon om er wat van af te pingelen, maar het hielp niet en toen betaalde hij maar.

„Maar maak het niet kapot!" riep Kit hem achterna, toen hij wegschaatste. Nu ze het kleinood kwijt was, vond ze het bedrag opeens tóch te laag. „Misschien koop ik het nog terug."

hagedis...

Paul Berghins was toen de hoek al om en daar hield een man hem staande. . .

Italiaanse hagedissen werden alleen maar in het „Dierenhuis” verkocht. De eigenaar, die veel geld verdiende met witte muizen, noemden de kinderen Muzepap. Die middag ging Kitty bij hem de winkel binnen. De Pap blies met één ademstoot een beetje voer van de toonbank en vroeg toen: „Wat zal het zijn?”

„Een Italiaanse hagedis,” antwoordde Kit plechtig, zich wel bewust van het grote ogenblik

„Dat zal kunnen,” zei de Pap. De dieren zaten in een veilig-kistje; op hun buiken klitten ze bijeen in een mengsel van zaagsel, turf en rivierzand. De jonge juffrouw mocht kiezen zei de Pap. Een speelse langstaart met groene en bruine vlekken werd weldra in een zakje neergelaten. „Je moet hem er niet te lang in laten zitten,” zei de Pap nadrukkelijk terwijl hij als toegift een handvol voer over de hagedissekop strooide. „Want anders legt ie het zo af.”

Wat betekende natuurlijk dat hij anders doodging, dacht Kit toen ze weer buiten stond. Maar waar haal je nu zo gauw een kooi vandaan? Misschien heeft Kriegel, de kruidenier, nog wel een doos, dacht ze en daarom zocht ze zijn winkeltje op. Ze trof hem aan met een potlood achter zijn oor, kruipend door zijn etalagekast, poetsend en boenend naar alle kanten. „Een hagedis?” vroeg hij, toen Kit over het beest had verteld. „Is het anders niets?” Voor zo’n peuleschil liet hij zich ongaarne uit zijn werk halen. Maar na wat brommen en grommen ging hij toch heen. Toen hij met een koekjesdoos terugkeerde en er de krumels had uitgeklopt, wilde hij het rare beest ook weleens zien. Ze hield het dier aan zijn staart vast. „Wat een flinkerd, hè?”

Maar, grote grutjes, wat was er nu gebeurd? Opeens brak de staart van het dier af; het beest viel op de grond en draafde rond op zoek naar een gat. Kitty Sommer opende de jacht onmiddellijk en vlak voor het putrooster liep de vluchteling pardoos in haar hand. Pak, die heb ik. . . Maar achter haar rug had ze de glazen eierpot geraakt die op een sierlijke stoel in het midden van de zaak te pronk stond. Puts. . . puts. . . puts. . . puts. . . Het meubel was omgevallen, het glas lag aan diggelen en de eieren dansten en scheurden op de harde tegelvloer met allerijsejkste geluiden. . .

„Mijn pot, mijn eieren!” riep Kriegel. „Een ramp. . . Een janboel!”

„Maar u vroeg toch zelf om hem te zien,” verdedigde Kitty zich. Maar Kriegel had daar nu geen oren naar. Zeventien eieren lagen stuk op de grond. Het was té erg.

„Waarom kwam je ook met dat beest bij mij?” brulde hij verder. „Je betaalt me maar, hoor!”

Kit haalde verongelykt haar schouders op, toen zij het bedrag hoorde. „Ik heb nu geen geld, hoor.” De man begon te dreigen, hij zou telefoneren of, nog erger, naar haar moeder gaan en dan. . .

„Alsjeblieft niet,” smeekte Kit. Dan zou ze wel betalen, hóe dan ook. Ze zou nog wel zien hoe ze aan het geld kwam, lenen of sparen. Of morgen misschien, op haar verjaardag, kreeg ze allicht wat geld. . . Maar Kriegel vertrouwde de belofte niet zo best. „Zolang je nog niet betaald hebt, moet ik een onderpand van je hebben!”

Een onderpand? Wat klonk dat verschrikkelijk. „Ik zou niet weten wat ik moet geven,” antwoordde Kitty. „Ik heb niets, hoor!”

„Een van je handschoenen dan maar,” hield de ander meedogenloos vol. Kitty schrok. Een van haar zomerhandschoenen, met polskraagjes van echte Brusselse kant? Ze kwamen rechtstreeks uit Parijs en ze waren toch heel wat duurder dan die eieren. . . En als ze er één gaf, wat had ze dan nog aan de ander? Ze kon hem eenvoudig niet afgeven.

„Je geeft hem of ik telefoneer,” hield de winkelier vol. Er was geen uitweg meer. „Daar dan!” riep Kit en met een woest gebaar smeed ze de handschoen op de toonbank. Zij kon het opeens niet meer uithouden. Een paar tranen sprongen uit haar ogen toen ze riep. „Het is vreselijk! Onrechtvaardig is het! En die koekdoos wil ik nu ook niet meer!” Ze smeed hem ruwweg over de toonbank terug en rende de winkel uit. Na zoveel narigheid was er van haar plezier weinig overgebleven. De hagedis zat nu, zonder staart, nóg in de benauwde buil, nog met de doodsschrik op het lijf. Daarom keerde Kitty maar naar huis terug. Onopgemerkt kon ze achterom binnen komen en vlug-vlug toen de trap op, naar de zolder. Maar Vitus, die onder de keukentafel lag te soezen, werd er wakker van en sloop haar achterna. Met luid geblaf verraste hij haar.

„Houd je snuit!” beet Kit hem toe, die juist een Keulse pot, waarin moeder vroeger de wintervoorraad snijbonen inmaakte, met propjes krantepapier voor de hagedis had ingericht. Maar dolle Vitus was ontombaar. Dat móesten ze beneden wel horen.

„Ben jij thuisgekomen, Kitty?” riep mevrouw Sommer onder aan de trap. Daar had je het al. „Lummel, die je bent!” voer Kit tegen de hond uit en Vitus kreeg een kordate mep op zijn kop. Dat nam de verwenne hond niet. Blaffend stormde hij naar beneden, liep daar mevrouw Sommer bijna omver en rende toen het huis uit. . .

„Kom onmiddellijk naar beneden!” riep moeder nu. „Ja, ik kom al.” Het ging zoals Kit zich had voorgesteld. Eerst een flinke boetepreek en daarna moest ze toch nog piano-spelen, een half uur langer deze keer, voor straf.

De tafel was al gedekt toen Kitty na de oefeningen de huiskamer weer binnentrad. Over het gebeurde werd geen woord meer gerept, maar wel over Vitus. Zijn portie hondebrood was nog onaangeroerd. Een paar maal al had mevrouw Sommer hem geroepen, maar hij liet zijn snuit niet meer zien. Dat was natuurlijk om die klap die ze hem straks gegeven had, dacht Kit. Na het eten ging ze hem zoeken, dwalend door de lanen en singels van de buurt. „Vitus. . . ! Vitus. . . !” Hij kwam niet. De zon was nog maar een streepje boven de horizon, toen Kitty ontstemd naar huis ging. Ze zei niets en had geen zin in cake met thee en moeder begreep het toen wel. „Nu ja,” troostte ze, „trek het je maar niet zo aan. Die komt natuurlijk nog wel terug. Vitus is slim genoeg!”

Moeder moest eens weten, dacht Kit alleen maar. Die avond lag ze in bed, klaar wakker, met de handen onder het hoofd. Een vreselijke middag, dat was het geweest. . . Het vulpotlood (wat jammer!). . . het geld (waar zal ik dat vandaan halen?). . . de handschoen (als Kriegel hem maar niet verloor) en nu Vitus ook nog. . . Als je het goed bekeek had die hagedis haar meer narigheid dan pret gebracht. . .

De volgende dag begon met een ramp. De Keulse pot was als bij toverslag verdwenen! Kitty had hem gisteren zorgvuldig verstopt onder oude vloerkleden en rollen behangselpapier en nu was hij van de zolder verdwenen. . . Wie zou daar meer van weten? Daaraan moest Kit denken, toen ze beneden kwam. Daar stond moeder achter een vaas met een keur van bloemen, die je in alle hoeken van de kamer ruiken kon. „Voor Kitty” stond er met mooie letters op het kaartje. „Van harte gefeliciteerd met je verjaardag!” Onder de tafel, wees moeder, stond nog iets. Een hoog, vreemd pak was het, verborgen onder een grote lap pakpapier. Kit moest het papier er zelf maar afnemen. Ze deed het met een ruk.

Ongehoorlijk, maar daar stond ie. De Keulse pot, afgesloten met een houten deksel! Kit was met stomheid geslagen. Hoe zat dat nu? Wilde moeder haar met haar eigen hagedis verrassen?

Maar mevrouw Sommer bleef raadselachtig kijken en toen nam Kit het deksel weg

Alweer zo'n verrassing! „Hoe kan dat nu?” riep Kit. Ze keek in de pot waar een sneeuwwit konijn op zijn staart in het turf-molm zat, knabbeld aan een peen. Dat leek toverij!

„Ben je er niet blij mee?” vroeg moeder, die iets merkte.

„Natuurlijk wel, maar...” Opeens voelde ze dat moeder nog niets van die hagedis wist. „Ik bedoel... Nu ja, ik moet u wat vertellen.” En daar kwam het los, het verhaal van alle zorgvuldig bewaarde geheimen. Mevrouw Sommer moest er even van bekomen. „Ik wist er ook werkelijk niets van,” zei ze toen. „Ik heb het konijn gisteren gekocht. Er was geen kooi en daarom heb ik het voorlopig in de Keulse pot gezet.” Het papier en de prullen, die moeder voor rommel hield, had ze er in het veld achter de tuin uitgeschud. Dat was gisteravond in het donker gebeurd en zo had de hagedis kans gezien onopvallend te ontsnappen. „Maar ga nu eerst je handschoenen terughalen,” zei moeder en ze gaf Kit het geld voor de gebroken eieren

Wat verdrietig was het nu, dacht Kit onderweg, dat moeder nu de schade moest lijden. Kriegel zelf kwam opendoen. Hij zag er in zijn zondagse pak veel vriendelijker uit dan de vorige dag in zijn stofjas. „De jongeuffrouw mag binnenkomen,” zei hij leuk. Maar Kit was het gebeurde nog niet vergeten en binnen gaf ze het geld zwijgend af. De winkelier ging de handschoenen in de achterkamer halen. Kit trok hem meteen aan. Maar wacht eens, dat ging niet... In een van de vingers zat een papiertje. Kriegel scheen het nogal grappig te vinden dat Kit haar handschoenen uittrok en boven haar andere hand leegschudde. En daar lag het opeens weer in haar hand. Het geld... Kit bloosde en aan Kriegels gezicht was te zien dat hij er meer van wist. „Natuurlijk,” gnuifde hij. „Dat is het geld, dat je mij gegeven hebt. In de achterkamer heb ik het in je handschoenen teruggestopt. Natuurlijk wil ik dat geld niet van je hebben...”

„Maar, meneer...” riep Kit. Dat Kriegels verbolgenheid gisteren helemaal niet echt was geweest, had ze allerm minst verwacht

Over de schuldvraag wilde hij het niet hebben. „Ik ben er nu zelfs blij om dat het ongelukje is gebeurd,” zei hij

Blij? Alweer zo'n raadsel.

„Zie je, de stukgevalen eieren waren goeddeels bedorven.” Dat had hij pas gemerkt, toen Kit spinnig de winkel was uitgelopen. „Als ik ze had verkocht, zou mijn goede naam als kruidenier ernstige schade hebben geleden.”

Zo was de grote schade opeens een groot voordeel gebleken

„Tja, dan wil ik het geld wel graag houden,” zei Kitty

wijsgerig. „Dan heb ik toch nog een prettige verjaardag.” „Zo, nog jarig ook?” vroeg Kriegel. „Dat moet gevierd worden!” Hij nam een groot stuk chocolade, waarvan er stapels onder de stolpen lagen. Verrukt hep Kit ermee de winkel uit en zwaaide nog naar de gever, die ze gisteren zo'n akehlige man had gevonden.

Op het plein, waar tal van toeristenauto's stonden geparkeerd, ontmoette ze Paul Berghins weer. Met drukke, onnodige gebaren, zoals altijd, stookte hij op het meisje af. Kit dacht met spijt aan haar potlood en opeens begon ze erover. „Hoor eens, Paul, dat potlood... Ik zou het eigenlijk graag terugkopen.”

Paul stond danig te blozen. „Ik heb het al verkocht...” Hij schaamde zich geweldig en putte zich uit in verontschuldigen. Er was een man naar hem toe gekomen die het wilde hebben en tenslotte had hij toegestemd.

„Wat jammer!” zei Kitty hartgrondig. „Wat raar ook. Ik begrijp niets van die man...”

Het dreigde haar feestelijke stemming een beetje te bederven. Maar dat werd gauw beter, want, lopend door de lanen, hoorde ze hem opeens aankomen, blaffend en blakend van levenslust. Vitus! Op razende pootjes kwam hij aangerend, over het midden van de weg. Blaffend sprong hij heen en weer, totdat Kit hem had opgepakt en een keer of wat zijn warme gladde snuit had geaaid. Vitus liet zich niet onbetuigd en hij likte met zijn tong waar hij maar raken kon. Aan zijn halsbandje was een pakje vastgeknoopt. „Voor Kitty Sommer” stond erop, met echte schrijfmachineletters nog wel. Kit trok het los en maakte het haastig open. Een prachtig etui van wit leer kwam te voorschijn en daarin — hoe kan dat nou? — zat haar eigen witte potlood met de koperen kop. Een witte vulpen, splinternieuw, zat eraan.

„Er zit een briefje bij,” wees Paul aan. Kitty had het opgerolde papiertje over het hoofd gezien, maar nu trok ze het eruit en las.

„Beste Kitty — Veel heils voor je verjaardag. Een aardig geschenkje sluit ik hierbij in. Vitus heeft vannacht bij ons geslapen. Hij was kwaad en wilde niet naar huis... Je oom Peter P. S. Ik heb gisteren gezien dat je je potlood verkocht. Ik heb het van die jongen teruggekocht. Doe zo iets nooit meer...”

Kitty was sprakeloos. Nu was toch werkelijk alles weer goed. Ze was zo gelukkig dat ze zich diep schaamde over haar onhebbelijkheid van de vorige dag. En dat allemaal om een hagedis...

Vitus liep telkens blaffend heen en terug. „Kom mee!” beoelde hij zeker, „dan gaan we thuis alles vertellen.” Eindelijk kreeg de hond zijn zin en Kit hep al wat ze kon achter hem aan, naar huis, waar zij zeker een heerlijke verjaardag zou vieren.

LEO LEEP





De roofridder van de stad

Hoog boven de stad hing de torenvalk op de zomerstorm, die diep beneden hem de fietsers zich deed buigen over hun stuur. En de wandelaars haastten zich voort met verwarde haren en flapperende kleren, hun ogen gericht op rinkelende melkkarren, auto's die met gierende banden de bocht namen, en voortrazende bromfietzen, waarvan de blauwe walm grillig verwaalde in de harde wind. Niemand zag de torenvalk. Alleen aan de duiven was hij niet ontgaan. In een dichte troep slierten zij om hem heen. Maar het valkje keurde hen geen blik waard, omdat hij alleen belangstelling had voor de daken onder hem. Hij zag drukke spreeuwen dribbelen en kijven in de tuintjes tussen de huizen, waar ze broodkruimels betwistten aan de

mussen. Zij hadden het te druk om omhoog te kijken naar het puntige vliegbeeld van de torenvalk. Alleen een argwanende merel herkende de roofvogel aan de korte nek en de lange staart. Schel schetterde hij alarm en zocht dekking onder dichte struiken. Mussen sijpten opgewonden, klaar om zich bij het minste gevaar te verstoppen. Maar in de tuintjes waren ze veilig voor de valk. Tussen die enge muren en schuttingen zou hij zich nooit wagen. De pientere spreeuwen begrepen dat wel, en mocht het valkje met een aanval drelgen, dan vertrouwden ze op hun bijzonder hoge startsnelheid. Daarom bleven de spreeuwen eenvoudig zitten. En de torenvalk keek er zijn scherpe ogen op uit zonder hoop er ooit een te kunnen pakken. Tenslotte draaide hij bij met een harde uitschieter van de wind, die hem enkele huizenblokken verder deed zwieren. Daar hing de valk weer stil, elke stormvlaag trotserend met het intrekken en spreiden van staart en vleugels. Een kraai, die op een schoorsteen zat, kraste minachtend, maar zijn stem stakte plotseling toen hij het valkje loodrecht omlaag zag stoten. Het dak flitste op hem toe. Juist voor hij te pletter zou slaan, remden staart en vleugels zijn val. Toch was de klap nog hevig waarmee de valk in de dakgoot dook en de verraste mus aan het zink nagelde. Een zwak gekrijs ging verloren in het razen van de wind, die harp speelde op een televisieantenne.

Met regelmatige wiekslag koerste de valk terug naar de hoge kerktoeren, waarin hij en zijn gemalin een horst betrokken hadden in de gaimgaten. Zij waren echte stadsvogels geworden, die de muizejacht in de polders gervild hadden voor een rijke boterham aan jonge mussen.

**AVONTUUR
IN DE
NATUUR**

DICK
D.



Vragen staat vrij

Bij Jeannette van Velzen te Haarlem is een ongewone vraag opgekomen, die zij gauw naar ons heeft gestuurd. Zij stond een keer te kijken naar de melkkoker die op het gas stond en dacht ineens: hoe komt het toch dat de melk steeds hoger stijgt tijdens het koken en, als wij niet oppassen, overkookt?

Luister maar eens goed, Jeannette. In melk zit water, dat weet je wel. Tijdens het koken verdampt het water in de bovenste laag van de melk. In dat water waren enkele vaste stoffen opgelost, zoals vet en eiwit; deze vaste stoffen vormen nu één samengepakt geheel en vormen een vlies. Dat is het vel van de melk. In de rest van de melk gaat de verdamping van het water door; de damp stijgt op, wil ontsnappen en duwt het vlies omhoog. En als wij er dan niet op tijd bij zijn, wordt het vlies nog hoger opgeduwd en kookt de melk over.

NAMEN

Astrid v. d. Linden, Amsterdam. Je hebt een mooie naam, Astrid. Hij betekent: ster. Astrid lijkt veel op „astra” in de uitdrukking „per aspera ad astra”. Dat betekent: door verdriet naar geluk, of: door duisternis naar het licht (de sterren).

Wouter Rietman te Arnhem vraagt de betekenis van Willem en Wouter. De betekenis van die twee namen komt wel een beetje bij elkaar. Willem is „beschermers” en Wouter betekent „beheerder” of „bestuurder”.

Kanter. Iemand, die vergeten heeft zijn adres en achternaam bij zijn vraag op te geven, heeft als voornaam Kanter. Het is een voornaam die niet zo veel voorkomt. Dat is wel begrijpelijk misschien, want de naam is afgeleid van een oud woord „cant” of „gand”. Dat woord betekent magiër, tovenaars. En tovenaars zijn er niet zo veel. Ze horen alleen in sprookjes thuis.

Ype Hollander te Leeuwarden. Je voornaam is in de loop van de tijden wel erg veranderd, want oorspronkelijk was de naam Ibarus. Het betekent: de nauwkeurige, de nauwgezette. Je achternaam is wellicht een aanwijzing dat je voorouders niet altijd in Friesland gewoond hebben, maar afkomstig zijn uit het westen van het land, dat van oudsher Holland genoemd werd. Je weet misschien dat de mensen niet altijd een achternaam gehad hebben; nu is het mogelijk dat je familie uit Holland afkomstig is en dat een van je voorvaders naar Friesland verhuisde en daar Hollander werd genoemd, juist omdat hij uit Holland kwam. Maar met zekerheid kunnen wij dat natuurlijk niet zeggen. Dergelijke dingen moeten in de archieven nagesnuffeld worden.

EEN KWESTIE VAN SLAAN

Willy Postma te Oldenzaal schrijft ons over een kwestie van slaan. Dat wil zeggen, slaan bij het damspel! Bij een partijtje dammen met een kennis kon op zeker ogenblik zijn tegenspeler met een dam een steen slaan; maar hij kon ook met een van zijn stenen een steen slaan. Nu beweerde de kennis dat de slag met dam voorging; Willy zelf zei, dat het gelijk bleef.

Dan had Willy gelijk, tenminste als de tegenspeler in beide gevallen één steen kon slaan. Dan had hij wat dammers noemen: slagkeuze. Maar gaat het in een van beide gevallen om meer stenen, dan moet men de slag maken waarmee men de meeste stenen van de tegenpartij wint. Bijvoorbeeld: met een van zijn stenen kan een speler twee stenen slaan en met zijn dam maar één steen; hij moet dan slaan met zijn steen en niet met zijn dam.

DE KAARS

Dan wil Rob nog graag weten wat „de kaars snuiten” betekent. De kaars snuiten is hetzelfde als de pit korter maken. Wanneer de pit van een kaars te lang wordt, gaat de kaars walmen; de pit moet dan dus korter gemaakt of afgesneden worden. Snuiten heeft namelijk dezelfde betekenis als snijden. Het woord is afkomstig van de landbouw. „Snuit” is afval van vlas en „snuiten” betekent: uitstekende draden en punten van bos-vlas afsnijden.

OPLOSSING VAN DE PUZZEL UIT ONS VORIG NUMMER

○○○○○	○○	○○○○○
○○		○○
○○○○○	○○	○○○○○

DICKIE DAPPER

